



In liefdevolle herinnering aan

Bert Romme

echtgenoot en maatje van

Marijke Romme - van der Plas

* Almkerk, 24 maart 1958

† Breda, 5 oktober 2007

*Ik ben ik, ik ben niet volmaakt
Ik ben niet perfect, maar zo ben ik*

Een ongelijke strijd die hij niet kon winnen heeft ertoe geleid dat wij op 5 oktober afschei hebben moeten nemen van Bert.

Recht voor zijn raap, goudeerlijk en voor zijn vrienden alles over hebben, dit was Bert in es notendop.

Hij was een bijzondere man, je hield wel of niet van hem, een tussenweg was er niet.

Hij genoot van de Harley-Davidson-treffens waar hij en zijn Marijke vaak te vinden waren maar ook van goed eten en drinken, van een goed glas whisky en van hun vakantieaan Spanje.

Zijn laatste wensen, het halen van zijn vijftigste verjaardag en het afbouwen van zijn Kika Bik heeft hij helaas niet meer mogen meemaken. Maar de oprichting van de stichting "Ber Banjer's Kika Bike" is inmiddels een feit. Een blijvende herinnering aan Bert.

Nu voor 't echie,
Love you poepie.

Voor al uw medeleven en steun rond het overlijden van Bert betuigen wij onze welgemeende dank

Marijke Romme - van der Plas
en familie.

Breda, 12 oktober 2007